

Aan donateurs en leden van het  
comité van aanbeveling

Noordwijk, 15 september 1998

Eindelijk is het dan zo ver. Na jaren van inspanningen om geld bij elkaar te sparen gaat de stichting Dja op pad. Op 5 november vertrekken we naar Kameroen, om daar in overleg met vertegenwoordigers van het ministerie van Milieu en Bossen, en de parkbeheerder van het Dja-reservaat materiaal aan te schaffen, waarmee de milieu- en natuurbescherming rond het Dja-reservaat een handje kan worden geholpen. En dat is hard nodig, want met name de laatste maanden bereikten ons alarmerende berichten. De houtkap rondom het reservaat is intensiever dan ooit, en stropersbenden zijn actief om in het reservaat chimpansees, gorilla's, olifanten en ander wild te stropen voor de (illegale) handel in de steden. Soms gaat het daarbij om vlees, soms ook levende dieren, die worden verkocht als speelgoed. Het reservaat wordt ontdaan van een belangrijk deel van zijn rijkdom, en de streek daarmee van economische ontwikkelingsmogelijkheden, zoals toerisme of duurzame, gecontroleerde verkoop van bosproducten. Want als het zo doorgaat, is er over enkele jaren niet veel meer te beleven.

Wat kan de stichting Dja daar aan doen? We realiseren ons natuurlijk dat we niet de alomvattende oplossing hebben, maar we kunnen ons steentje bijdragen aan een betere bescherming van natuur en milieu. Concreet gaan we een terreinmotor kopen, fietsen, tenten, communicatiemateriaal, kompassen en verrekijkers. Zo kunnen de parkwachters beter worden toegerust voor hun taak, en kunnen controleposten worden ingericht. Met beter transport kan ook worden gewerkt aan het opzetten, rondom het reservaat, van educatie-programma's op de scholen.

Naast ondersteuning van de parkbeheerder en zijn mensen zal de stichting Dja 10% van het totale ingezamelde geld steken in onderwijs van parkbeheerders. We financieren activiteiten van de 'School voor de opleiding van fauna-specialisten' in het noorden van Kameroen. Deze school leidt mensen vanuit heel franssprekend Afrika op voor een functie in het beheer en behoud van milieu en natuur.

In totaal ontving de stichting Dja de afgelopen jaren bijna f 20.000. Van u, en vele andere mensen die Afrika en de afrikanen een warm hart toedragen. Een heel bedrag, waar we veel dingen mee kunnen realiseren. We kunnen er geen vierwiel aangedreven auto van kopen, wat in eerste instantie de bedoeling was. Maar dat doel proberen we langs een andere weg te realiseren. De laatste jaren heeft de stichting Dja namelijk goede contacten opgebouwd met de stichting De Gouden Ark, die gelijksoortige projecten financiert. Momenteel loopt een klein project van deze stichting in het Dja-gebied, en de beide stichtingen samen onderzoeken nu de mogelijkheid om de auto uit dat project in april 1999 over te dragen aan de kameroense autoriteiten, en parkbeheerder Jean Paul Boyogueno. We hebben goede hoop dat dit gaat lukken, en we zullen u zeker op de hoogte houden!

Uiteraard ontvangt u van ons na onze terugkeer in Nederland een uitgebreid verslag. En wie weet, misschien kunnen we u dan ook meer vertellen over de toekomstplannen van de stichting Dja. Er is nog veel



werk te doen in Kameroen; we worden nu reeds gevraagd projecten op te starten in het noorden van het land (Sahelzone). We zullen op onze reis inventariseren wat mogelijke projecten zijn, en daarna nagaan of we daar een bijdrage in kunnen leveren. U hoort ook op dat front nog van ons!

We hopen u hiermee weer te hebben ‘bijgepraat’ . We gaan nu druk aan de slag met voorbereidingen van onze reis en het goed regelen van de overdracht van financiën. Intussen blijven uw giften uiteraard welkom op ons gironummer 6933156.

Met vriendelijke groet,  
namens het bestuur van de stichting Dja.

Arthur Eijs  
(voorzitter)